



Formandens beretning 2023

Ved generalforsamlingen den 20. marts 2024

v. formand Maria Dalsgaard

Det er dejligt at se så mange her i aften og til dejlig spisning!

Jeg vil gennemgå året med et lille billedshow, som jeg plejer.

Vi tog for alvor hul på året ved en lille nytårskur, som alle vi frivillige var inviteret til i de fine stuer. Det var både med bobler, pindemadder og hvor Michael Gyldendal fortalte om det kommende års aktiviteter.

I februar var der vinterferien og vi valgte, på grund af staldrenoveringerne, der fyldte så meget på gårdspladsen, at have alle aktiviteter samlet i Længen og Hovedhuset.

I februar fik vi mulighed for at ansøge om midler fra kommunens §79 midler til indkøb af en metalbåndsav, og en afretter- og tykkelseshøvl. Vi fik pengene bevilliget i april, og fik så indkøbt de ønskede maskiner.

I februar og marts forsøgte vi os igen med strikkecafeer tre lørdage. Det havde været nogenlunde populært i efteråret, men her i foråret, var der faktisk ingen interesse, så det har vi valgt ikke at gentage foreløbig.

For nøjagtig et år siden holdt vi sidste års generalforsamling, og inden selve generalforsamlingen var vi inviteret til at få et forhåndskig på den fine nye udstilling om Flynderupgårds historie her oppe på første sal. Den blev officielt indviet den 30. marts.

Kan I huske vejret for et år siden? Jeg kunne ikke lade være med at tage disse flotte billeder med fra henholdsvis den 10. og den 30. marts.

I april blev der igen afholdt et af de populære pilefletkurser, som Benna står for. Det er dejligt at stedet her kan danne ramme for mange forskellige aktiviteter, der ikke nødvendigvis involverer flere frivillige herfra.

Lørdag den 29. april holdt vi Dyrenes Dag – den dag hvor dyrene kommer på græs og fårene bliver klippet. Det blev et kæmpe tilløbsstykke, som nok overraskede de fleste af os. Vores køer og de to nye kviekalve kom hjem fra vinterophold i Skibstrup, og to smågrise kom fra Frilandsmuseet. Der kom også lam lige omkring påske. Desværre gik der noget galt med fåreklipperen, men til gengæld var der virkelig kø ved pandekagebagningen. Også boden med uld og kartning var godt besøgt. Fårene blev dog klippet alligevel, men ikke før den 26. maj.

En måneds tid længere henne på foråret, nemlig 28. og 29. maj, var der en weekend med teater og spas, under titlen MINI-Passage - en Børneteaterfestival i samarbejde med Helsingør Teater.

Som frivillige havde vi lavet en "hattebod", vi hjalp med ved boderne – kaffe&kage, og grillpølser og igen som p-vagter.

I ugen efter blev det tid til Grundlovsdag 5. juni som igen blev afholdt i utrolig smukt og varmt vejr.

Vi havde sidste år fået aftale med hele to Grundlovstalere, nemlig både rektor på Espergærde Gymnasium, Henrik Boberg Bæch, og elevrådsformand Bertram Munk fra samme sted. Årsagen var et forsøg på at

inddrage flere unge i fejringen af demokratiet. Men det er svært lige på den tid af året, da de unge er midt i læseferie og har mest eksaminer i hovedet.

Uanset blev det en skøn dag, hvor vi igen modtog midler fra Nellesmannfonden til afholdelse af dagen.

Ind i mellem alle de publikumsrettede arrangementer er der hverdagen.

Så er vi inde i juni, og tid til den årlige udflugt. I 2023, den 14. juni, tog vi på en bustur til samlermuseet Thorsvang på Møn. Vi var over 30 tilmeldte og det blev en rigtig god tur.

I 2023 investerede vi også i nye polo-shirts, så vi er genkendelige når vi arbejder frivilligt. Vores polo-shirts er samme grønne farve som de ansattes – på vores har vi også vores eget logo på.

Så kom vi til Sommerferieaktiviteter – igen hver torsdag i juli måned.

På grund af renovering af staldene kunne vi ikke bruge gårdspladsen, så vi bredte os ud over den lille stejleplads ved rygeovnen, længen og i hovedhuset. Vi brugte ikke skudmålsbogen, så jeg tror vi oplevede, at der ikke var helt så meget struktur på aktiviteterne som vi plejer. I hvert fald var der virkelig pres på reberbanen – der blev slået meget reb – og gået mange km!

Vi havde som tidligere år søgt om midler fra kommunens pulje til sommerferieaktiviteter og fik et fint tilskud derfra. Vi registrerede ca. 800 besøgende.

Efter sommerferien holdt vi Lakseaften. Det var den 9. august. Lækker grillet laks med tilbehør indkøbt hos Bente i Spisestuen. Det var meget hyggeligt og dejligt at mødes for vores egen skyld. Til det formål er længen her rigtig velegnet. Kirsten havde bagt kage, Tage havde købt drikkevarer ind, som vi kunne købe og der var pyntet flot op.

Så er det hverdag igen – med forskellige opgaver, og ikke mindst forberedelser til det kommende høstmarked.

Næste arrangement var Høstmarkedet lørdag den 9. september. Også dette blev en stor succes med rigtig mange gæster, og mange flittige frivillige.

I forbindelse med høstmarkedet blev en af Kjelds fine udstillinger hængt op i Længen "Mennesker og Huse langs Nørrevej og Kirsebærbakken i Snekkersten.

Der blev røget både sild og makrel og især makrellen var solgt næsten før den kom ud af røgovnen.

I begyndelsen af oktober var det 80 året for de meget travle dage og nætter, hvor det med hjælp fra bl.a. mange lokale fiskere i Snekkersten og Skotterup lykkedes at redde mange jøder over sundet og i sikkerhed i Sverige. Udstillingen "Undtagelsen" blev til i 2018, 75 året. Vi aftalte derfor med folkene bag, at vi kunne sætte den op igen, og på den måde opfyldte vi et af de ønsker, deres lille forening havde haft da vi fik overdraget de midler, de havde tilbage efter at have lukket ned. Det andet ønske de havde til, hvordan vi skulle bruge pengene, var at sørge for at forbedre forholdene her i Længen – godt nok dengang det var fiskerisamling. Men som bestyrelse har vi derfor fundet det passende at investere i både denne projektor og lydanlæg, som I kan nyde i dag. På den måde har vi forbedret mulighederne for at holde foredrag her. Vi mangler at investere i at få lagt mere strøm ind her i bygningen.

Så når vi frem til kartoffelferien i uge 42, torsdag-søndag.

I ugerne inden blev der gjort forberedelser, både rensset sild, samlet kastanjer og i systuen blev der syet mange muleposer og mindre poser, som børnene kunne lave stoftryk på.

Ellers var det de traditionelle aktiviteter som æblepresning, pandekagebagning og selvfølgelig kartoffeloptagning.

Efteråret var – som det næsten altid er – utrolig smukt. Men lidt længere henne var regnen begyndt at gøre sig gældende. Men kartoflerne skulle jo op, og igen i år var vi en hel del frivillige som brugte en formiddag på det. Det var en smattet affære, men så meget mere nød vi Kirstens skønne kartoffelsuppe og æblekage til dessert.

I november fik de flittige mænd også lagt nyt tag på stejlepladsskuret, med nyt pap og træværk.

Og så blev det endelig tid til at tage stalden i brug, selvom den ikke var helt tip-top, men dyrene skulle jo ind inden det blev for meget vinter.

I november fik vi også afholdt det længe ventede foredrag om Flynderups historie, nemlig den lille for længst forsvundne landsby, der langt senere gav navn til Flynderupgård. Selvfølgelig af Kjeld Damgaard – tak for det!

Og så er vi ved at være tæt på jul. Inden da skulle der pyntes op både ude og inde.

Lørdag den 9. december blev det så tid til årets sidste store begivenhed, nemlig juletræsfesten, med julemand og dans om juletræet og meget mere.

Årets sidste arrangement for os frivillige var julehyggen sammen med gårdens folk og Dianas flok. Dejlig gløgg, æbleskiver og et slag bingo - så kunne vi med sindsro gå hjem og holde juleferie.

Inden jeg slutter så lad os lige tage et kig på dette års arrangementer:

Jeg appellerer til at alle får sat x i kalenderen på disse datoer, og selvfølgelig også de fire torsdage i sommerferien og de fire dage i efterårsferien.

Vi er jo ret vigtige for at gennemføre aktiviteterne.

Lige nu planlægger vi en sommertur den 12. juni, så sæt også kryds i kalenderen den dag.

En stor tak til alle for et godt, hyggeligt og travlt 2023.