

Beretning 2022

Velkommen til årets generalforsamling

Det er dejligt at se så mange her i aften og til dejlig spisning!

2022 blev et næsten normalt år. 31 januar blev alle Corona restriktioner ophævet, og vi kunne igen begynde at planlægge.

I begyndelsen af februar kunne Flynderupgård derfor udgive en fin lille årsoversigt, da vi regnede med at året blev nogenlunde normalt

Men allerede i januar havde vi valgt at droppe vores sædvanlige vinterferieaktiviteter, da vi endnu ikke vidste hvad vi måtte gennemføre. Til gengæld blev der arrangeret en flot fastelavnssøndag med tøndeslagning i hejseladen. Der kom mange festligt udklædte børn og voksne Fastelavnssøndag 27.2.

I marts havde vi igen generalforsamling efter to år, hvor vi ikke havde kunnet afholde den. Derfor var vi alle på valg. Vi havde også fremlagt nogle forslag til vedtægtsændringer, som blev vedtaget med et flertal og endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 27. april.

Foråret bød derefter på en masse rigtig gode arrangementer:

Den 5. april havde vi inviteret ukrainske flygtninge til en dag på Flynderupgård. Det var den gang krigen stadig var relativt ny, og der var brug for lidt adspredelse. De blev vist rundt på gården og Bente havde sørget for en dejlig frokost til dem, og der var tid til leg og gåture i området.

I foråret var der to velbesøgte kurser i Pileflet. De afholdes over en weekend, og sidste forår var de kursus nr. 4 og 5. Det første kursus den 30.april og 1. maj, og det andet den 11. og 12. juni

Mandag den 2. maj havde Michael arrangeret et lille formidlingskursus for alle os frivillige. Sagen er jo, at vi gerne skal kunne fortælle noget om gårdens historie når vi taler med publikum. Som I kan se, var vi en hel del, der deltog, og dagen blev gennemført som et resultat fra temadagen i 2021.

Den 21.-22. maj prøvede vi noget nyt, som vi ikke har gjort før – nemlig at lægge gård og omgivelser til afholdes af mini-passagefestival, altså en Børneteaterfestival i samarbejde med Helsingør Teater. Det blev en kæmpe succes med rigtig mange

gæster, sjovt teater og en masse spas. Vennerne hjalp primært med til at sælge grillpølser, te og kaffe i værkstedsladen og der var travlt!

Den 29. maj blev det så Fårenes dag. Det var 2. år i træk vi afholdt det. Fårene blev klippet, der var boder med uld, kartning osv. og så blev der budt på lækker lammesteg.

Grundlovsdag 5. juni blev igen afholdt i utrolig smukt og varmt vejr. I stedet for de tre ellers så traditionelle håndmadder, kunne man bestille en fiskemenu i Spisestuen, som efter sigende var ganske lækker. Grundlovstaler var meget farverige Aslak Gottlieb, formand for Foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032, og der blev som vanligt delt mange gode penge ud fra Nellesmannfonden. For første gang samarbejdede vi også med Espergærde Byforening, og det er jo dejligt med et endnu bredere samarbejde.

Det blev tre meget travle weekends lige efter hinanden, og det lovede vi os selv at gøre lidt bedre i år, så i år er dyrenes dag flyttet frem til den 29. april.

Den 1. juni kunne vi sige velkommen til vores nye landmand Michael Danholt, som foruden at stå for landbruget også har ansvar for en del af den formidling, der sker her på stedet.

Den 22. juni havde vi vores medlemstur, denne gang til søs med SS Bjørn og med en hyggelig frokost efterfølgende på Strandborg. Vi deltog ca. 35-40 medlemmer og gæster. Som I kan se, er det danske vejr ikke nemt at forudsige. Det blev en noget kølig omgang om bord på skibet. Heldigvis havde de en del tæpper om bord.

Yngstemanden kom med en tur på broen og Inge Lise havde bagt de lækreste cupcakes til os alle sammen.

Så kom vi til Sommerferieaktiviteter – hver torsdag i juli måned, som var velbesøgt, og til tider kneb det derfor med at være nok frivillige. Vi lavede efterfølgende en god evaluering, som vi skal kigge på inden vi planlægger den kommende sommerferie. Vi havde som sædvanligt, med positivt resultat, søgt om midler fra kommunens pulje til sommerferieaktiviteter.

Sidst i august blev der afholdt et arrangement "Classic Cars". Det var et fint lille arrangement, som Jens Christian stod for. Også til dette passede Flynderupgårds smukke omgivelser rigtig godt.

Næste arrangement var Høstmarkedet lørdag den 10. september. Også dette blev et meget succesfuldt arrangement med rigtig mange gæster. Der er jo sket en del fornyelser og ændringer med det nye Flynderupgård Fx må vi ikke længere bruge laden til ophold, men det er jo ingen sag når det er godt vejr. Vi kan også mærke, at publikum har ændret sig således, at det i langt højere grad nu er børnefamilier, der kommer og ikke som for bare fem år siden primært var den ældre del, som os selv, der kommer. Der er, og bliver også bygget rigtig meget i Espergærde, og mange unge flytter her til fra København. Det lægger pres på os, men et positivt pres, så længe vi er hænder nok.

I efterårsferien var det også smukt vejr. Netop af hensyn til de unge familier, og selvfølgelig spisehusets åbningstider, ligger mange arrangementer nu hen over weekends. Således også kartoffelferien, der var torsdag-søndag. Vi havde mange af de gode gamle aktiviteter, som at lave kastanjedyr, stoftryk, røgede sild osv.

Midt i pandekagebagningen den 23. oktober var jeg blevet bedt om at tage op på Gymnasiet. Jeg tænkte at, Venneforeningen måske igen var blevet tiltænkt med nogle penge fra Espergærde Idrætsforenings venner, og rigtig nok fik vi 5000 kr. så det siger vi tak for! Hvad jeg ikke vidste var, at jeg personligt også modtog Espergærdes pris for min indsats for Flynderupgård og foreningen, og det blev jeg da både stolt og glad over.

I november havde damerne arrangeret 3 lørdag formiddage med strikkecafe for børn, der gerne ville lære at strikke. Det blev tre hyggelige formiddage, med børn og voksne alle tre dage. Og så skulle der pyntes op til jul, også noget vennerne plejer at hjælpe med.

Så nærmer vi os jul og Juletræsfesten. Som ved et mirakel faldt der igen den fineste sne lørdag den 10. december. Det var så fint og hyggeligt, og igen kom der mange gæster. Vi sang julesange med deltagelse af Flynderupgårds lille kor (der er ledige pladser skulle jeg hilse og sige 😊) og vi dansede om juletræet og julemanden kom forbi og delte lækkerier ud til børnene. Bålfade og Hestevognskørsel er et hit, og boderne var åbne.

Inden døre var der juleklip og smedjen var åben.

Uden mad og drikke går det ikke nu til dags – folk vil have forplejning. Derfor blev der både solgt grillpølser, flæskestegssandwich, gløgg og æbleskiver.

De frivillige

Som I ved er det ikke kun arrangementerne, der fylder året rundt. Vi frivillige mødes hver mandag og arbejder med mange forskellige ting. I øjeblikket er vi organiseret i aktivitetsgrupperne

Rebslagere – Ude-Havegruppe – Syltegruppen - Silderygegruppen - Værkstedsgruppe, herunder smede – og Nørklegruppen

Her er bare et lille udpluk (se fotos) af de ting vi hjalp med til i 2022, hvor en del også mødes andre dage for at gøre en særlig indsats,

... eller som mændene – fx mødes over en lækker frokost som her, hvor de fejrede 2 x 80-års fødselsdage.

Vi sluttede året af med en rigtig hyggelig dag for alle frivillige og ansatte med gløgg og æbleskiver og en vist alt for svær julequizz.

Dyrene

Sidst på foråret havde vi den store sorg, at vi måtte sige farvel til vores to dejlige heste Jane og Jakob – mor og søn. Jakob havde mange øjenproblemer og smerter, og det var svært at håndtere. Jane var med sine 24 år også ved at være gammel og havde ikke meget tyggekraft i tænderne mere.

Til gengæld kom der fire raske bryggerheste fra Carlsberg på besøg hen over sommeren, og det var dejligt at se heste igen på markerne. Desværre blev de ikke så længe, men nu må vi glæde os til at de igen kommer på sommergræs her på gården til juni.

I foråret fik vi også fire geder, mor med tre kid. De er meget populære blandt børnene især.

Der kom også kaniner, ællinger og nye høns.

De to gamle grise måtte afsted inden jul, og det samme gjaldt den ene af køerne.

Året sluttede af med at der ankom to nye kviekalve. Vi glæder os til at køer og kalve kommer hjem igen til den 29. april. Som I kan se nede på gårdspladsen, er stalden pakket ind i stilladser da både tag og bygninger skal renoveres og derfor har staldene været lukket i et stykke tid.

Administration, møder, nyhedsbreve og meget mere

Man tror næsten at det er løgn, men for at drive sådan en lille forening som vores, skal der utrolig meget baggrundsarbejde til. Det knokler bestyrelsen med, og jeg skal ikke trætte jer, men bare for at nævne nogle få handler det om regnskab, vagtplaner, børneattester, ansøgninger, arrangere udflugter, spiseaftner, aftale opgaver med hinanden og med landmand, Diana og ledelse, og så at sørge for at kommunikere til jer medlemmer på alle vores kommunikationskanalerne som nyhedsbreve, facebook og hjemmeside.

Inden jeg slutter lige et par ord om årets arrangementer:

Også vores egne for medlemmerne

En stor tak til alle for et godt, hyggeligt og travlt 2022.