



Sommerferie på Flynderupgård – hver onsdag

Bliv karl og pige for en dag

Så er det sommer – i hvert fald rent kalendermæssigt. Og så er der en ting, der er usvigeligt sikkert – nemlig, at du kan komme ud til Flynderupgård hver onsdag i juli måned og hygge dig – sommervej eller ej.

Under titlen "Bliv karl og pige for en dag", inviteres alle børn til at opleve en dag på gården for 100 år siden. Den gang kunne man blive ansat som "pige" eller "karl" på en gård, og både piger og karle havde mange daglige pligter, som fx at vaske tøj på vaskebræt, pudse seletøj, skrælle kartofler og meget mere.

Dengang skulle man have en skudsmålsbog, hvor ens arbejdsgiver skrev, hvordan man klarede sit arbejde. Børnene på Flynderupgård får også hver en skudsmålsbog, som de voksne skriver i, når man har klaret en opgave. Børnene kan også få noget fint tøj på, så man rigtig kan lege gamle dage.

I år bliver børnene også præsenteret for en ekstra fortælling om de to børn, Mikkel og Marie, og deres hverdagsliv på en gård i gamle dage. Så kan vore dages børn måske bedre forstå, hvordan livet på landet var for 100 år siden.

Som altid er der mulighed for at købe kaffe, hjemmebagt kringle og andre lækre anretninger i Flynderupgårds hyggelige Spisestue. Især kan det anbefales at prøve den nye Halfdans sommertallerken med retter, der er inspireret af Halfdan Rasmussens mange rim og remser, heriblandt en ålesalat, et stykke æggecake og en lækker rarbarberkompot.



Et par fine sommerpiger med dragter og skudsmålsbøger sommeren 2014

Har du lyst til at være med til nogle af de mange spændende ting, der foregår på Flynderupgård? Så skriv til foreningen på info@fkfv.dk eller kontakt frivillighedskoordinatoren Merete Frederiksen på tlf. 49281904

Det sker på Flynderupgård

Sommerferie med aktiviteter

Alle onsdage i juli, kl. 10.30-15.
Entré: børn gratis, voksen 30 kr.,
pensionister 20 kr.

Sundtoldsmarked

Lørdag den 22. august på
Havnepladsen i Helsingør

Høstfest- og marked

Lørdag den 12. september

www.helsingormuseer.dk

Følg med i årets aktiviteter på
www.fkfv.dk under kalenderen

Aktuel udstilling:

Da landet blev stille

Fotoudstillingen om livet på landet fra 1940 til 1970, der var en tid hvor det vrirmede med liv og aktivitet, også selv om traktorer og selvbindere i løbet af en halv menneskealder overtog store dele af arbejdet.

Flynderupgård Museum,
Agnetevej 9, 3060 Espergærde
www.helsingormuseer.dk

Åbningstider:
tirsdag-søndag 12-16
mandag lukket

Har vi din mailadresse?

Nyhedsbrevet udsendes 5-6 gange årligt, og det vil være en stor hjælp, hvis vi kan sende flest muligt på mail. Send os din adresse på info@fkfv.dk eller til jeithililhammer@gmail.com

Flynderupgårds Venner

Har du bemærket noget på forsiden? Hvis ikke kan vi afsløre, at støtteforeningen nu kun hedder Flynderupgårds Venner. Det blev besluttet på den ekstrasordinære generalforsamling den 27. april. Nu passer navnet så til det logo vi har haft i rigtig mange år. Det oprindelige, Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner har nemlig altid været for langt til det logo. Så det kan ikke være bedre. Venneforeningens formålsparagraf er der ikke ændret ved. Foreningen støtter stadig Flynderupgård, og især det aktiviteter, der foregår i landbruget og på gården generelt, og selvfølgelig de mange publikumsaktiviteter.

Har du ideer til, hvordan foreningen kan støtte Flynderupgård på andre måder, end vi gør i dag, er du meget velkommen til at skrive til os. Hjemmesideadresse med tilhørende mail er nemlig stadig de samme: info@fkfv.dk og www.fkfv.dk.

Temadag med mange ideer til aktiviteterne

Mandag den 20. april afholdt ca. 31 frivillige temadag, hvor det handlede om at få gode ideer til de aktiviteter, der allerede er på Flynderupgård. De mange ideer er samlet i et hæfte, der kan ses på www.fkfv.dk. Det er aftalen med museet, at temadage afholdes hvert 2. år for at få ny inspiration til aktiviteterne. Allerede ved sommerferie-aktiviteterne i år er en række af ideerne taget op. Et andet resultat af temadagen er, at nogle af de frivillige meldte sig til at indgå i særlige planlægningsgrupper, der bistår frivillighedskoordinatoren Merete med planlægningen. Tak for det!

Tak for gode oplevelser

Grundlovsdag var en utrolig smuk sommerdag i en ellers både kølig og våd forsommer. Mange tog opfordringen om at tage hat på helt alvorligt. Der blev registreret over 500 gæster, og da borgmester Benedikte Kiær uddelte midler fra Nellemansfonden, stimlede de nysgerrige køer til. De skulle ikke gå glip af noget!



Otte dage efter, lørdag den 13. juni fandt den årlige udflugt sted. Det var også rigtig dejligt vejr og en meget spændende tur, hvor skovridder Karsten tog os på en tur gennem skoven. Det meste af vejen i bus med dejlige afstikkere til fods, inkl. den traditionelle formiddagskaffe med hjemmebagte boller. Frokosten blev indtaget på Far til Fire ved Gilleleje Havn – en dejlig dag med Venerne!

